

Wie heeft alles gemaakt?

“Mama, mama! Vandaag hadden we een nieuwe meester op school!”, zegt Zayd terwijl hij met zijn boekentas naar zijn mama rent die voor de school op hem staat te wachten. Hij zit al in het eerste leerjaar. Daar leert hij lezen, schrijven en rekenen.

“De kinderen in de klas werden in drie groepen verdeeld en wij gingen met de nieuwe meester mee. De meester gaf ons les over de Schepper. Weet u wie dat is, mama?”

“Ja, dat weet ik”, zegt zijn moeder terwijl zij samen in de auto stappen. “Doe jij je gordel goed vast, Zayd?”, vraagt zijn moeder. “Dan zal ik je vertellen wat ik over de Schepper weet.”

“Allah subhānahu wa ta’ālā is God. Weet jij wie God is?”, vraagt mama. “Ja, dat weet ik!”, zegt Zayd enthousiast. “God is Allah, Hij heeft alles gemaakt.” “Dat klopt”, zegt mama. “Allah is de Schepper, al-Khāliq. Hij schiep de hemelen, de aarde, de zeeën, de zon, de maan en de sterren. Hij schiep de wind, de regen en de sneeuw. Hij schiep de dieren, de mensen en alles wat er in de hemelen en op aarde is. Alles wat Allah maakt, noemen wij de schepping en Allah noemen we dan de Schepper.” “Goed zo, mama”, zegt Zayd, “u heeft het precies uitgelegd zoals de meester dat heeft gedaan.”



Mijn God is Allah,

Hij is Uniek.

Hij is niet net als ik,

Hij is de Schepper.

Een schepper is een maker.

Allah is de Maker van alles,

Hij heeft alles gemaakt.

Wie heeft alles een vorm gegeven?

Zayd is even stil, hij denkt na. “Als Allah de aarde, de zee en de zon heeft gemaakt, dan is Hij heel groot. Is Allah even groot als de hele wereld?”, vraagt Zayd. “Allahu akbar”, antwoordt zijn moeder. “Allah is nog groter dan dat. Hij is de Allergrootste. Er is niets of niemand die groter is dan Allah. ‘Akbar’ betekent ook dat Allah belangrijker is dan alles en iedereen.” “Allahu akbar”, zegt Zayd zachtjes. “Dat zeggen wij ook als wij bidden, toch mama?” “Dat klopt”, antwoordt zijn moeder. “Wij zijn Allah dankbaar. Hij heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben om te kunnen leven. Wij bidden voor Allah, maar niet alleen om Hem te bedanken of Hem om hulp te vragen, maar vooral omdat Hij als Enige het recht heeft om aanbeden te worden.”

“Heeft Allah mij ook gemaakt, mama?”, vraagt Zayd. “Allah heeft alle mensen geschapen”, antwoordt zijn moeder. “Hij schiep de zielen van de mensen en gaf ze een lichaam om in te leven. Hij is de Vormgever, al-Muṣawwir. Wij moeten dus goed voor ons lichaam zorgen, want het is van Allah.” “Maar ik mag het gebruiken, toch mama? Want Hij heeft het aan mij gegeven”, zegt Zayd. “Allah heeft jouw lichaam aan jou geleend”, antwoordt zijn moeder, “zodat jij Allah kan aanbidden. Daarom moet je er ook goed voor zorgen.” Wanneer Zayd en zijn moeder thuis zijn aangekomen, doet Zayd snel zijn jas uit en gaat hij voor de spiegel staan. “Allah heeft mij mooi gemaakt”, zegt hij. “Mā shā’ Allah”, zegt zijn moeder glimlachend.



Allah is de Grootste. Hij heeft mij gemaakt.

Hij gaf mij oren. Ik kan ermee horen.

Hij gaf mij ogen. Ik kan ermee zien.

Hij gaf mij een neus. Ik kan ermee ruiken.

Hij gaf mij een mond. Ik kan ermee praten.

Hij gaf mij handen. Ik kan ermee helpen.

Hij gaf mij voeten. Ik kan ermee lopen.

Hij gaf mij een hart. Ik hou van Allah.

Dank u Allah, alḥamdulillāh!